

εβδομάδα από: Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Να Φυλάγεστε από τις Παγίδες του Διαβόλου! (8-14 Οκτωβρίου)

(2 Τιμόθεο 2:24-26)

«Ο δούλος, όμως, του Κυρίου δεν χρειάζεται να μάχεται, αλλά χρειάζεται να είναι ήπιος προς όλους, να έχει τα προσόντα να διδάσκει, να συγκρατεί τον εαυτό του όταν συμβαίνει κάτι κακό, ²⁵ να διδάσκει με πραότητα εκείνους που δεν έχουν ευνοϊκή διάθεση· μήπως ο Θεός τούς δώσει μετάνοια που οδηγεί σε ακριβή γνώση της αλήθειας, ²⁶ και συνέλθουν από την παγίδα του Διαβόλου, εφόσον έχουν πιαστεί ζωντανόι από αυτόν για το δικό του θέλημα.»

(Ιακώβου 3:6-8)

«Και η γλώσσα είναι φωτιά. Η γλώσσα καθίσταται κόσμος αδικίας ανάμεσα στα μέλη μας, γιατί κηλιδώνει όλο το σώμα και φλογίζει τον τροχό της φυσικής ζωής και φλογίζεται από τη Γέεννα. ⁷ Διότι κάθε είδος θηρίου, καθώς επίσης και πουλιού και ερπετού και θαλάσσιου πλάσματος, δαμάζεται και έχει δαμαστεί από το ανθρώπινο γένος. ⁸ Αλλά τη γλώσσα κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ανυπότακτο, βλαβερό πράγμα, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο.»

(Ματθαίος 12:34)

«Γεννήματα οχιάς, πώς μπορείτε να λέτε αγαθά πράγματα αφού είστε πονηροί; Διότι από την αφθονία της καρδιάς μιλάει το στόμα.»

(Ιώβ 1:9-11)

«Τότε ο Σατανάς απάντησε στον Ιεχωβά και είπε: «Μήπως δωρεάν φοβάται ο Ιώβ τον Θεό; ¹⁰ Δεν έστησες ο ίδιος περίφραξη γύρω του και γύρω από το σπίτι του και γύρω από όλα όσα έχει; Το έργο των χειρών του το ευλόγησες και τα ζωντανά του πληθύνθηκαν στη γη. ¹¹ Αλλά άπλωσε τώρα το χέρι σου, παρακαλώ, και άγγιξε όλα όσα έχει και δεσ αν δεν σε καταραστεί κατά πρόσωπο.»

(2 Τιμόθεο 3:1-4)

«Αυτό όμως να γνωρίζεις, ότι στις τελευταίες ημέρες οι καιροί θα είναι κρίσιμοι, δύσκολοι στην αντιμετώπισή τους. ² Διότι οι άνθρωποι θα είναι φίλαντοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, ανυπάκουοι στους γονείς, αγράμμοτοι, χωρίς οσιότητα, ³ άστοργοι, αδιάλλακτοι, συκοφάντες, χωρίς εγκράτεια, άγριοι, χωρίς αγάπη για την αγαθότητα, ⁴ προδότες, πεισματάρηδες, φουσκωμένοι από υπερηφάνεια, άτομα που αγαπούν τις απολαύσεις μάλλον παρά τον Θεό.»

(2 Τιμόθεο 2:26)

«και συνέλθουν από την παγίδα του Διαβόλου, εφόσον έχουν πιαστεί ζωντανόι από αυτόν για το δικό του θέλημα.»

(1 Πέτρου 2:21-23)

«Μάλιστα, σε αυτή την πορεία κληθήκατε, επειδή και ο Χριστός υπέφερε για εσάς, αφήνοντάς σας υπόδειγμα για να ακολουθήσετε τα ίχνη του πιστά. ²² Αυτός δεν διέπραξε αμαρτία ούτε βρέθηκε απάτη στο στόμα του. ²³ Όταν τον εξυβρίζαν, δεν ανταπέδιδε εξυβρίζοντας. Όταν υπέφερε, δεν απειλούσε, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του σε εκείνον που κρίνει δίκαια.»

(Εφεσίους 4:1-3)

«Εγώ, λοιπόν, ο φυλακισμένος σε σχέση με τον Κύριο, σας ικετεύω να περπατάτε αντάξια της κλήσης με την οποία κληθήκατε, ² με πλήρη ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, με το να ανέχεστε ο ένας τον άλλον με αγάπη, ³ προσπαθώντας ένθερμα να τηρείτε την ενότητα του πνεύματος με τον ενωτικό δεσμό της ειρήνης.»

(Παροιμίες 29:25)

«Το να τρέμει κάποιος ανθρώπους στήνει παγίδα, αλλά όποιος εμπιστεύεται στον Ιεχωβά θα προστατευτεί.»

(Λουκάς 23:15)

«Μάλιστα ούτε ο Ηρώδης βρήκε, γιατί τον έστειλε πίσω σε εμάς· και τίποτα άξιο θανάτου δεν έχει διαπράξει.»

(Λουκάς 23:21-25)

«Τότε αυτοί άρχισαν να κραυγάζουν, λέγοντας: «Κρέμασέ τον στο ξύλο! Κρέμασέ τον στο ξύλο!» ²² Την τρίτη φορά τούς είπε: «Γιατί, τι κακό έκανε αυτός; Δεν του βρήκα τίποτα άξιο θανάτου· θα τον τιμωρήσω, λοιπόν, και θα τον απελευθερώσω». ²³ Τότε αυτοί άρχισαν να επιμένουν με δυνατές φωνές, απαιτώντας να κρεμαστεί στο ξύλο· και οι φωνές τους άρχισαν να υπερισχύουν. ²⁴ Ο Πιλάτος, λοιπόν, αποφάσισε να ικανοποιηθεί το αίτημά τους; ²⁵ απελευθέρωσε τον άντρα που είχε ριχτεί στη φυλακή για στασιασμό και φόνο, τον οποίο ζητούσαν, και παρέδωσε τον Ιησού στο θέλημά τους.»

(Ιωάννης 19:12)

«Γι' αυτόν το λόγο ο Πιλάτος εξακολούθησε να ζητάει κάποιον τρόπο να τον απελευθερώσει. Αλλά οι Ιουδαίοι φώναζαν λέγοντας: «Αν τον απελευθερώσεις αυτόν, δεν είσαι φίλος του Καίσαρα. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά μιλάει ενάντια στον Καίσαρα.»»

(Ματθαίος 16:16)

«Απαντώντας ο Σίμων Πέτρος είπε: «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Γιος του ζωντανού Θεού.»»

(Ιωάννης 6:66-69)

«Εξαιτίας αυτού, πολλοί από τους μαθητές του γύρισαν στα πράγματα που βρίσκονταν πίσω και δεν περπατούσαν πια μαζί του. ⁶⁷ Γι' αυτό, ο Ιησούς είπε στους δώδεκα: «Μήπως θέλετε να πάτε και εσείς;» ⁶⁸ Ο Σίμων Πέτρος τού απάντησε: «Κύριε, σε ποιον να πάμε; Εσύ έχεις λόγια αιώνιας ζωής; ⁶⁹ και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε γνωρίσει ότι εσύ είσαι ο Άγιος του Θεού.»»

(Ιωάννης 18:10, 11)

«Τότε ο Σίμων Πέτρος, που είχε ένα σπαθί, το τράβηξε και χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το δεξί αφτί. Το όνομα του δούλου ήταν Μάλχος. ¹¹ Ο Ιησούς, ωστόσο, είπε στον Πέτρο: «Βάλε το σπαθί στη θήκη του. Το ποτήρι που μου έχει δώσει ο Πατέρας, δεν πρέπει οπωσδήποτε να το πιω;»»

(Ματθαίος 26:74, 75)

«Τότε αυτός άρχισε να καταριέται και να ορκίζεται: «Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο!» Και αμέσως λάλησε ένας πετεινός. ⁷⁵ Και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια που είπε ο Ιησούς, δηλαδή: «Προτού λαλήσει πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές». Τότε βγήκε έξω και έκλαψε πικρά.»

(Μάρκος 14:29)

«Ο Πέτρος, όμως, του είπε: «Ακόμη και αν όλοι οι άλλοι σκανδαλιστούν, εντούτοις εγώ δεν θα σκανδαλιστώ.»»

(Ψαλμός 118:6)

«Ο Ιεχωβά είναι στο πλευρό μου· δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ο χωματένιος άνθρωπος;»

(Μάρκος 14:38)

«Να είστε σε εγρήγορση και να προσεύχεστε, για να μην έρθετε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα αδύναμη.»»

(2 Κορινθίους 13:7)

«Προσευχόμαστε δε στον Θεό να μην κάνετε τίποτα εσφαλμένο, όχι για να φανούμε εμείς επιδοκιμασμένοι, αλλά για να κάνετε εσείς το καλό, έστω και αν φανούμε εμείς αποδοκιμασμένοι.»

(Ψαλμός 38:3-5)

«Δεν υπάρχει υγιές μέρος στη σάρκα μου λόγω της κατάκρισής σου. Δεν υπάρχει ειρήνη στα κόκαλά μου εξαιτίας της αμαρτίας μου. ⁴ Διότι τα σφάλματά μου πέρασαν πάνω από το κεφάλι μου· Σαν ένα βαρύ φορτίο, είναι πολύ βαριά για εμένα. ⁵ Οι πληγές μου βρώμησαν, σάπισαν, Εξαιτίας της ανοησίας μου.»

(Ψαλμός 38:8)

«Παρέλυσα και συντρίφτηκα τρομερά· Βόγκησα δυνατά από το στεναγμό της καρδιάς μου.»

(Ιακώβου 5:14-16)

«Είναι κανείς μεταξύ σας άρρωστος; Ας καλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθούν για αυτόν, αλείβοντάς τον με λάδι στο όνομα του Ιεχωβά. ¹⁵ Και η προσευχή της πίστης θα κάνει καλά εκείνον που πάσχει, και ο Ιεχωβά θα τον εγείρει. Και αν έχει διαπράξει αμαρτίες, αυτό θα του συγχωρηθεί. ¹⁶ Να ομολογείτε, λοιπόν, φανερά τις αμαρτίες σας ο ένας στον άλλον και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, για να γιατρευτείτε. Η δέηση του δίκαιου ανθρώπου, όταν βρίσκεται σε δράση, έχει πολλή δύναμη.»

(2 Κορινθίους 7:11)

«Διότι αυτό ακριβώς, το ότι λυπηθήκατε με θεοσεβή τρόπο, πόσο μεγάλη θέρμη παρήγαγε σε εσάς, ναι, απαλλαγή για τον εαυτό σας, ναι, αγανάκτηση, ναι, φόβο, ναι, λαχτάρα, ναι, ζήλο, ναι, διόρθωση της αδικίας! Από κάθε άποψη δείξατε ότι είστε αγνοί σε αυτό το ζήτημα.»

(Εβραίους 12:6)

«διότι αυτόν που αγαπάει ο Ιεχωβά, τον διαπαιδαγωγεί· μάλιστα, μαστιγώνει όποιον δέχεται ως γιο.»»

(1 Ιωάννη 4:9)

«Από αυτό φανερώθηκε η αγάπη του Θεού στην περίπτωση μας, επειδή ο Θεός απέστειλε τον μονογενή του Γιο στον κόσμο για να αποκτήσουμε εμείς ζωή μέσω αυτού.»

(1 Ιωάννη 4:14)

«Και εμείς έχουμε δει και δίνουμε μαρτυρία ότι ο Πατέρας απέστειλε τον Γιο του ως Σωτήρα του κόσμου.»

(1 Κορινθίους 5:1-5)

«Μάλιστα αναφέρεται ότι υπάρχει πορνεία ανάμεσά σας, και τέτοια πορνεία που δεν υπάρχει ούτε ανάμεσα στα έθνη, ότι κάποιος έχει τη σύζυγο του πατέρα του. ² Και εσείς έχετε φουσκώσει από υπερηφάνεια, και δεν πενήθησατε μάλλον, ώστε εκείνος που έκανε αυτή την πράξη να εκβληθεί από ανάμεσά σας; ³ Εγώ πάντως, αν και απών κατά το σώμα αλλά παρών κατά το πνεύμα, σαν να ήμουν παρών έχω ήδη κρίνει αυτόν που έχει εργαστεί με τέτοιο τρόπο, ⁴ ώστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού, όταν συναθροιστείτε εσείς—καθώς και το πνεύμα μου με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού— ⁵ να παραδώσετε αυτόν τον άνθρωπο στον Σατανά για την καταστροφή της σάρκας, προκειμένου να σωθεί το πνεύμα την ημέρα του Κυρίου.»

(2 Κορινθίους 2:6-8)

«Αυτή η επίπληξη που δόθηκε από την πλειονότητα είναι αρκετή για έναν τέτοιο άνθρωπο, ⁷ ώστε, απεναντίας τώρα, να τον συγχωρήσετε με καλοσύνη και να τον παρηγορήσετε, μήπως έναν τέτοιο άνθρωπο τον καταπιεί η υπερβολική λύπη. ⁸ Γι' αυτό, σας προτρέπω να επιβεβαιώσετε την αγάπη σας για αυτόν.»

(2 Χρονικών 33:2)

«Και έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά, σύμφωνα με τα απεχθή πράγματα των εθνών τα οποία ο Ιεχωβά είχε διώξει μπροστά από τους γιους του Ισραήλ.»

(2 Χρονικών 33:10-13)

«Και ο Ιεχωβά μιλούσε συνεχώς στον Μανασσή και στο λαό του, αλλά αυτοί δεν έδιναν προσοχή. ¹¹ Τελικά ο Ιεχωβά έφερε εναντίον τους τους αρχηγούς του στρατεύματος του βασιλιά της Ασσυρίας, και αυτοί έπιασαν τον Μανασσή στα κοιλάματα και τον έδεσαν με δύο χάλκινα δεσμά και τον πήραν στη Βαβυλώνα. ¹² Και μόλις ένιωσε οδύνη, απάλυνε το πρόσωπο του Ιεχωβά του Θεού του και ταπεινώνε πολύ τον εαυτό του λόγω του Θεού των προπατόρων του. ¹³ Και προσευχόταν συνεχώς σε Εκείνον, γι' αυτό και Εκείνος δέχτηκε να ακούσει την ικεσία του και εισάκουσε το αίτημά του για εύνοια και τον αποκατέστησε στην Ιερουσαλήμ στη βασιλεία του· και γνώρισε ο Μανασσής ότι ο Ιεχωβά είναι ο αληθινός Θεός.»

(1 Κορινθίους 6:9-11)

«Τι! Δεν γνωρίζετε ότι άδικοι άνθρωποι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού; Μην παροδηγείστε. Ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες ούτε μοιχοί ούτε άντρες που χρησιμοποιούνται για αφύσικους σκοπούς ούτε άντρες που πλαγιάζουν με άντρες ¹⁰ ούτε κλέφτες ούτε άπληστοι ούτε μέθυσοι ούτε υβριστές ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. ¹¹ Και όμως, τέτοιοι ήσασταν μερικοί. Αλλά καθαριστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά ανακηρυχτήκατε δίκαιοι στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με το πνεύμα του Θεού μας.»

(Παροιμίες 24:16)

«Διότι ο δίκαιος μπορεί να πέσει εφτά φορές και όμως θα σηκωθεί· αλλά οι πονηροί θα σκοντάψουν εξαιτίας της συμφοράς.»

(Ματθαίος 22:37)

«Αυτός του είπε: «Πρέπει να αγαπάς τον Ιεχωβά τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη διάνοια”.»

(2 Κορινθίους 2:10, 11)

«Οτιδήποτε συγχωρείτε με καλοσύνη σε οποιονδήποτε, συγχωρώ και εγώ. Όσο για εμένα, μάλιστα, οτιδήποτε έχω συγχωρήσει με καλοσύνη, αν έχω συγχωρήσει κάτι με καλοσύνη, ήταν για χάρη σας ενώπιον του Χριστού· ¹¹ ώστε να μην εξαπατηθούμε από τον Σατανά, γιατί δεν έχουμε άγνοια για τα σχέδιά του.»

(Ιακώβου 1:5)

«Αν, λοιπόν, κάποιος από εσάς είναι ελλιπής σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό, γιατί αυτός δίνει σε όλους γενναιόδωρα και χωρίς να ονειδίζει· και θα του δοθεί.»

(Ψαλμός 97:10)

«Εσείς που αγαπάτε τον Ιεχωβά, να μισείτε το κακό. Αυτός φυλάει την ψυχή των οσίων του· Τους ελευθερώνει από το χέρι των πονηρών.»

(Ιακώβου 1:14, 15)

«Αλλά ο καθένας δοκιμάζεται με το να ελκύεται και να δελεάζεται από την ίδια του την επιθυμία. ¹⁵ Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννάει την αμαρτία· και η αμαρτία, αφού επιτελεστεί, γεννάει το θάνατο.»

(Ματθαίος 6:13)

«Και μη μας φέρεις σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσε μας από τον πονηρό”.»

(2 Τιμόθεο 2:24-26)

«Ο δούλος, όμως, του Κυρίου δεν χρειάζεται να μάχεται, αλλά χρειάζεται να είναι ήπιος προς όλους, να έχει τα προσόντα να διδάσκει, να συγκρατεί τον εαυτό του όταν συμβαίνει κάτι κακό, ²⁵ να διδάσκει με πραότητα εκείνους που δεν έχουν ευνοϊκή διάθεση· μήπως ο Θεός τους δώσει μετάνοια που οδηγεί σε ακριβή γνώση της αλήθειας, ²⁶ και συνέλθουν από την παγίδα του Διαβόλου, εφόσον έχουν πιαστεί ζωντανόι από αυτόν για το δικό του θέλημα.»

(Ιακώβου 3:6-8)

«Και η γλώσσα είναι φωτιά. Η γλώσσα καθίσταται κόσμος αδικίας ανάμεσα στα μέλη μας, γιατί κηλιδώνει όλο το σώμα και φλογίζει τον τροχό της φυσικής ζωής και φλογίζεται από τη Γέεννα. ⁷ Διότι κάθε είδος θηρίου, καθώς επίσης και πουλιού και ερπετού και θαλάσσιου πλάσματος, δαμάζεται και έχει δαμαστεί από το ανθρώπινο γένος. ⁸ Αλλά τη γλώσσα κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ανυπότακτο, βλαβερό πράγμα, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο.»

(Εφεσίους 4:1-3)

«Εγώ, λοιπόν, ο φυλακισμένος σε σχέση με τον Κύριο, σας ικετεύω να περπατάτε αντάξια της κλήσης με την οποία κληθήκατε, ² με πλήρη ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, με το να ανέχεστε ο ένας τον άλλον με αγάπη, ³ προσπαθώντας ένθερμα να τηρείτε την ενότητα του πνεύματος με τον ενωτικό δεσμό της ειρήνης.»

(Παροιμίες 29:25)

«Το να τρέμει κάποιος ανθρώπους στήνει παγίδα, αλλά όποιος εμπιστεύεται στον Ιεχωβά θα προστατευτεί.»

(Ψαλμός 38:3-5)

«Δεν υπάρχει υγιές μέρος στη σάρκα μου λόγω της κατάκρισής σου. Δεν υπάρχει ειρήνη στα κόκαλά μου εξαιτίας της αμαρτίας μου. ⁴ Διότι τα σφάλματά μου πέρασαν πάνω από το κεφάλι μου· Σαν ένα βαρύ φορτίο, είναι πολύ βαριά για εμένα. ⁵ Οι πληγές μου βρώμησαν, σάπισαν, Εξαιτίας της ανοησίας μου.»

(Ψαλμός 38:8)

«Παρέλυσα και συντριφτήκα τρομερά· Βόγκησα δυνατά από το στεναγμό της καρδιάς μου.»

Ύμνος 61 Τι Είδους Άτομο Πρέπει να Είμαι

Ύμνος 25 Πώς Αποδεικνύουμε ότι Είμαστε Αληθινοί Μαθητές

τέλος εβδομάδας...

Κυριακή / 14, & Οκτώβριος του 2012

(2 Τιμόθεο 2:24-26)

«Ο δούλος, όμως, του Κυρίου δεν χρειάζεται να μάχεται, αλλά χρειάζεται να είναι ήπιος προς όλους, να έχει τα προσόντα να διδάσκει, να συγκρατεί τον εαυτό του όταν συμβαίνει κάτι κακό, ²⁵ να διδάσκει με πραότητα εκείνους που δεν έχουν ευνοϊκή διάθεση· μήπως ο Θεός τους δώσει μετάνοια που οδηγεί σε ακριβή γνώση της αλήθειας, ²⁶ και συνέλθουν από την παγίδα του Διαβόλου, εφόσον έχουν πιστεί ζωντανό από αυτόν για το δικό του θέλημα.»

(Ιακώβου 3:6-8)

«Και η γλώσσα είναι φωτιά. Η γλώσσα καθίσταται κόσμος αδικίας ανάμεσα στα μέλη μας, γιατί κηλιδώνει όλο το σώμα και φλογίζει τον τροχό της φυσικής ζωής και φλογίζεται από τη Γέεννα. ⁷ Διότι κάθε είδος θηρίου, καθώς επίσης και πουλιού και ερπετού και θαλάσσιου πλάσματος, δαμάζεται και έχει δαμαστεί από το ανθρώπινο γένος. ⁸ Αλλά τη γλώσσα κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ανυπότακτο, βλαβερό πράγμα, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο.»

(Ματθαίος 12:34)

«Γεννήματα οχιάς, πώς μπορείτε να λέτε αγαθά πράγματα αφού είστε πονηροί; Διότι από την αφθονία της καρδιάς μιλάει το στόμα.»

(Ιώβ 1:9-11)

«Τότε ο Σατανάς απάντησε στον Ιεχωβά και είπε: «Μήπως δωρεάν φοβάται ο Ιώβ τον Θεό; ¹⁰ Δεν έστησες ο ίδιος περίφραξη γύρω του και γύρω από το σπίτι του και γύρω από όλα όσα έχει; Το έργο των χειρών του το ευλόγησες και τα ζωντανά του πληθύνθηκαν στη γη. ¹¹ Αλλά άπλωσε τώρα το χέρι σου, παρακαλώ, και άγγιξε όλα όσα έχει και δεσ αν δεν σε καταραστεί κατά πρόσωπο.»

(2 Τιμόθεο 3:1-4)

«Αυτό όμως να γνωρίζεις, ότι στις τελευταίες ημέρες οι καιροί θα είναι κρίσιμοι, δύσκολοι στην αντιμετώπισή τους. ² Διότι οι άνθρωποι θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, ανυπάκουοι στους γονείς, αχάριστοι, χωρίς οσιότητα, ³ άστοργοι, αδιάλλακτοι, συκοφάντες, χωρίς εγκράτεια, άγριοι, χωρίς αγάπη για την αγαθότητα, ⁴ προδότες, πεισματάρηδες, φουσκωμένοι από υπερηφάνεια, άτομα που αγαπούν τις απολαύσεις μάλλον παρά τον Θεό,»

(2 Τιμόθεο 2:26)

«και συνέλθουν από την παγίδα του Διαβόλου, εφόσον έχουν πιστεί ζωντανό από αυτόν για το δικό του θέλημα.»

(1 Πέτρου 2:21-23)

«Μάλιστα, σε αυτή την πορεία κληθήκατε, επειδή και ο Χριστός υπέφερε για εσάς, αφήνοντάς σας υπόδειγμα για να ακολουθήσετε τα ίχνη του πιστά. ²² Αυτός δεν διέπραξε αμαρτία ούτε βρέθηκε απάτη στο στόμα του. ²³ Όταν τον εξύβριζαν, δεν ανταπέδιδε εξυβρίζοντας. Όταν υπέφερε, δεν απειλούσε, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του σε εκείνον που κρίνει δίκαια.»

(Εφεσίους 4:1-3)

«Εγώ, λοιπόν, ο φυλακισμένος σε σχέση με τον Κύριο, σας ικετεύω να περπατάτε αντάξια της κλήσης με την οποία κληθήκατε, ² με πλήρη ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, με το να ανέχεστε ο ένας τον άλλον με αγάπη, ³ προσπαθώντας ένθερμα να τηρείτε την ενότητα του πνεύματος με τον ενωτικό δεσμό της ειρήνης.»

(Παροιμίες 29:25)

«Το να τρέμει κάποιος ανθρώπους στήνει παγίδα, αλλά όποιος εμπιστεύεται στον Ιεχωβά θα προστατευτεί.»

(Λουκάς 23:15)

«Μάλιστα ούτε ο Ηρώδης βρήκε, γιατί τον έστειλε πίσω σε εμάς· και τίποτα άξιο θανάτου δεν έχει διαπράξει.»

(Λουκάς 23:21-25)

«Τότε αυτοί άρχισαν να κραυγάζουν, λέγοντας: «Κρέμασέ τον στο ξύλο! Κρέμασέ τον στο ξύλο!» ²² Την τρίτη φορά τους είπε: «Γιατί, τι κακό έκανε αυτός; Δεν του βρήκα τίποτα άξιο θανάτου· θα τον τιμωρήσω, λοιπόν, και θα τον απελευθερώσω». ²³ Τότε αυτοί άρχισαν να επιμένουν με δυνατές φωνές, απαιτώντας να κρεμαστεί στο ξύλο· και οι φωνές τους άρχισαν να υπερισχύουν. ²⁴ Ο Πιλάτος, λοιπόν, αποφάσισε να ικανοποιηθεί το αίτημά τους; ²⁵ απελευθέρωσε τον άντρα που είχε ριχτεί στη φυλακή για στασιασμό και φόνο, τον οποίο ζητούσαν, και παρέδωσε τον Ιησού στο θέλημά τους.»

(Ιωάννης 19:12)

«Γι' αυτόν το λόγο ο Πιλάτος εξακολούθησε να ζητάει κάποιον τρόπο να τον απελευθερώσει. Αλλά οι Ιουδαίοι φώναξαν λέγοντας: «Αν τον απελευθερώσεις αυτόν, δεν είσαι φίλος του Καίσαρα. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά μιλάει ενάντια στον Καίσαρα.»

(Ματθαίος 16:16)

«Απαντώντας ο Σίμων Πέτρος είπε: «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Γιος του ζωντανού Θεού.»

(Ιωάννης 6:66-69)

«Εξαιτίας αυτού, πολλοί από τους μαθητές του γύρισαν στα πράγματα που βρίσκονταν πίσω και δεν περπατούσαν μαζί του. ⁶⁷ Γι' αυτό, ο Ιησούς είπε στους δώδεκα: «Μήπως θέλετε να πάτε και εσείς;» ⁶⁸ Ο Σίμων Πέτρος τού απάντησε: «Κύριε, σε ποιον να πάμε; Εσύ έχεις λόγια αιώνιας ζωής· ⁶⁹ και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε γνωρίσει ότι εσύ είσαι ο Άγιος του Θεού.»

(Ιωάννης 18:10, 11)

«Τότε ο Σίμων Πέτρος, που είχε ένα σπαθί, το τράβηξε και χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το δεξί αφτί. Το όνομα του δούλου ήταν Μάλχος. ¹¹ Ο Ιησούς, ωστόσο, είπε στον Πέτρο: «Βάλε το σπαθί στη θήκη του. Το ποτήρι που μου έχει δώσει ο Πατέρας, δεν πρέπει οπωσδήποτε να το πιω;»»

(Ματθαίος 26:74, 75)

«Τότε αυτός άρχισε να καταριέται και να ορκίζεται: «Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο!» Και αμέσως λάλησε ένας πετεινός. ⁷⁵ Και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια που είπε ο Ιησούς, δηλαδή: «Προτού λαλήσει πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές». Τότε βγήκε έξω και έκλαψε πικρά.»

(Μάρκος 14:29)

«Ο Πέτρος, όμως, του είπε: «Ακόμη και αν όλοι οι άλλοι σκανδαλιστούν, εντούτοις εγώ δεν θα σκανδαλιστώ.»

(Ψαλμός 118:6)

«Ο Ιεχωβά είναι στο πλευρό μου· δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ο χωματένιος άνθρωπος;»

(Μάρκος 14:38)

«Να είστε σε εγρήγορη και να προσεύχεστε, για να μην έρθετε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα αδύναμη.»

(2 Κορινθίους 13:7)

«Προσευχόμαστε δε στον Θεό να μην κάνετε τίποτα εσφαλμένο, όχι για να φανούμε εμείς επιδοκιμασμένοι, αλλά για να κάνετε εσείς το καλό, έστω και αν φανούμε εμείς αποδοκιμασμένοι.»

(Ψαλμός 38:3-5)

«Δεν υπάρχει υγιές μέρος στη σάρκα μου λόγω της κατάκρισής σου. Δεν υπάρχει ειρήνη στα κόκαλά μου εξαιτίας της αμαρτίας μου. ⁴ Διότι τα σφάλματά μου πέρασαν πάνω από το κεφάλι μου· Σαν ένα βαρύ φορτίο, είναι πολύ βαριά για εμένα. ⁵ Οι πληγές μου βρώμησαν, σάπισαν, Εξαιτίας της ανοησίας μου.»

(Ψαλμός 38:8)

«Παρέλυσα και συντρίφτηκα τρομερά· Βόγκησα δυνατά από το στεναγμό της καρδιάς μου.»

(Ιακώβου 5:14-16)

«Είναι κανείς μεταξύ σας άρρωστος; Ας καλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθούν για αυτόν, αλείβοντάς τον με λάδι στο όνομα του Ιεχωβά. ¹⁵ Και η προσευχή της πίστης θα κάνει καλά εκείνον που πάσχει, και ο Ιεχωβά θα τον εγείρει. Και αν έχει διαπράξει αμαρτίες, αυτό θα του συγχωρηθεί. ¹⁶ Να ομολογείτε, λοιπόν, φανερά τις αμαρτίες σας ο ένας στον άλλον και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, για να γιατρευτείτε. Η δέηση του δικαίου ανθρώπου, όταν βρίσκεται σε δράση, έχει πολλή δύναμη.»

(2 Κορινθίους 7:11)

«Διότι αυτό ακριβώς, το ότι λυπηθήκατε με θεοσεβή τρόπο, πόσο μεγάλη θέρμη παρήγαγε σε εσάς, ναι, απαλλαγή για τον εαυτό σας, ναι, αγανάκτηση, ναι, φόβο, ναι, λαχτάρα, ναι, ζήλο, ναι, διόρθωση της αδικίας! Από κάθε άποψη δείξατε ότι είστε αγνοί σε αυτό το ζήτημα.»

(Εβραίους 12:6)

«διότι αυτόν που αγαπάει ο Ιεχωβά, τον διαπαιδαγωγεί· μάλιστα, μαστιγώνει όποιον δέχεται ως γιο.»

(1 Ιωάννη 4:9)

«Από αυτό φανερώθηκε η αγάπη του Θεού στην περίπτωση μας, επειδή ο Θεός απέστειλε τον μονογενή του Γιο στον κόσμο για να αποκτήσουμε εμείς ζωή μέσω αυτού.»

(1 Ιωάννη 4:14)

«Και εμείς έχουμε δει και δίνουμε μαρτυρία ότι ο Πατέρας απέστειλε τον Γιο του ως Σωτήρα του κόσμου.»

(1 Κορινθίους 5:1-5)

«Μάλιστα αναφέρεται ότι υπάρχει πορνεία ανάμεσά σας, και τέτοια πορνεία που δεν υπάρχει ούτε ανάμεσα στα έθνη, ότι κάποιος έχει τη σύζυγο του πατέρα του. ² Και εσείς έχετε φουσκώσει από υπερηφάνεια, και δεν πενήθησατε μάλλον, ώστε εκείνος που έκανε αυτή την πράξη να εκβληθεί από ανάμεσά σας; ³ Εγώ πάντως, αν και απών κατά το σώμα αλλά παρών κατά το πνεύμα, σαν να ήμουν παρών έχω ήδη κρίνει αυτόν που έχει εργαστεί με τέτοιο τρόπο, ⁴ ώστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού, όταν συναθροιστείτε εσείς—καθώς και το πνεύμα μου με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού— ⁵ να παραδώσετε αυτόν τον άνθρωπο στον Σατανά για την καταστροφή της σάρκας, προκειμένου να σωθεί το πνεύμα την ημέρα του Κυρίου.»

(2 Κορινθίους 2:6-8)

«Αυτή η επίπληξη που δόθηκε από την πλειονότητα είναι αρκετή για έναν τέτοιο άνθρωπο, ⁷ ώστε, απεναντίας τώρα, να τον συγχωρήσετε με καλοσύνη και να τον παρηγορήσετε, μήπως έναν τέτοιο άνθρωπο τον καταπιεί η υπερβολική

λύπη. ⁸ Γι' αυτό, σας προτρέπω να επιβεβαιώσετε την αγάπη σας για αυτόν.»

(2 Χρονικών 33:2)

«Και έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά, σύμφωνα με τα απεχθή πράγματα των εθνών τα οποία ο Ιεχωβά είχε διώξει μπροστά από τους γιους του Ισραήλ.»

(2 Χρονικών 33:10-13)

«Και ο Ιεχωβά μιλούσε συνεχώς στον Μανασσή και στο λαό του, αλλά αυτοί δεν έδιναν προσοχή. ¹¹ Τελικά ο Ιεχωβά έφερε εναντίον τους τούς αρχηγούς του στρατεύματος του βασιλιά της Ασσυρίας, και αυτοί έπιασαν τον Μανασσή στα κοιλάματα και τον έδεσαν με δύο χάλκινα δεσμά και τον πήραν στη Βαβυλώνα. ¹² Και μόλις ένιωσε οδύνη, απάλυνε το πρόσωπο του Ιεχωβά του Θεού του και ταπεινώνε πολύ τον εαυτό του λόγω του Θεού των προπατόρων του. ¹³ Και προσευχόταν συνεχώς σε Εκείνον, γι' αυτό και Εκείνος δέχτηκε να ακούσει την ικεσία του και εισάκουσε το αίτημά του για εύνοια και τον αποκατέστησε στην Ιερουσαλήμ στη βασιλεία του· και γνώρισε ο Μανασσής ότι ο Ιεχωβά είναι ο αληθινός Θεός.»

(1 Κορινθίους 6:9-11)

«Τι! Δεν γνωρίζετε ότι άδικοι άνθρωποι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού; Μην παροδηγείστε. Ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες ούτε μοιχοί ούτε άντρες που χρησιμοποιούνται για αφύσικους σκοπούς ούτε άντρες που πλαγιάζουν με άντρες ¹⁰ ούτε κλέφτες ούτε άπληστοι ούτε μέθυσοι ούτε υβριστές ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. ¹¹ Και όμως, τέτοιοι ήσασταν μερικοί. Αλλά καθαριστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά ανακηρυχτήκατε δίκαιοι στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με το πνεύμα του Θεού μας.»

(Παροιμίες 24:16)

«Διότι ο δίκαιος μπορεί να πέσει επτά φορές και όμως θα σηκωθεί· αλλά οι πονηροί θα σκοντάψουν εξαιτίας της συμφοράς.»

(Ματθαίος 22:37)

«Αυτός του είπε: «Πρέπει να αγαπάς τον Ιεχωβά τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη διάνοια”.»

(2 Κορινθίους 2:10, 11)

«Οτιδήποτε συγχωρείτε με καλοσύνη σε οποιονδήποτε, συγχωρώ και εγώ. Όσο για εμένα, μάλιστα, οτιδήποτε έχω συγχωρήσει με καλοσύνη, αν έχω συγχωρήσει κάτι με καλοσύνη, ήταν για χάρη σας ενώπιον του Χριστού. ¹¹ ώστε να μην εξαπατηθούμε από τον Σατανά, γιατί δεν έχουμε άγνοια για τα σχέδιά του.»

(Ιακώβου 1:5) «Αν, λοιπόν, κάποιος από εσάς είναι ελλιπής σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό, γιατί αυτός δίνει σε όλους γενναιόδωρα και χωρίς να ονειδίζει· και θα του δοθεί.»

(Ψαλμός 97:10) «Εσείς που αγαπάτε τον Ιεχωβά, να μισείτε το κακό. Αυτός φυλάει την ψυχή των οσίων του· Τους ελευθερώνει από το χέρι των πονηρών.»

(Ιακώβου 1:14, 15)

«Αλλά ο καθένας δοκιμάζεται με το να ελκύεται και να δελεάζεται από την ίδια του την επιθυμία. ¹⁵ Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννάει την αμαρτία· και η αμαρτία, αφού επιτελεστεί, γεννάει το θάνατο.»

(Ματθαίος 6:13)

«Και μη μας φέρεις σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό”.»